

# SLÄKT-FÖRENING-S-NYTT

## ESKEKÄRR-TOMASBOLSSLÄKTENS PÅ DAL SLÄKTFÖRENING

Grundad 1948

---

Meddelande nr 39

December 2018

Ansvarig utgivare och redaktör: Per Erik Kvarnström

[www.et-slaktforening.se](http://www.et-slaktforening.se)

---



### Ordförandens ruta

År 2018 går mot sitt slut. Det sjuttionde året av släktföreningens verksamhet. Mycket i tiden har förändrats sedan Emanuel Bergman tog initiativet till vår förening. Intresset för släktforskning har under de senare åren ökat allt mer och även i media är nu intresset för anor och släktens historia stort. Det är glädjande för givetvis ger intresset för den egna släktens historia också ett intresse för det som varit vilket i sig, förhoppningsvis, föder en förståelse för samhällets utveckling.

Vår förening lever och utvecklas i takt med den tid vi lever i. Nya medlemmar kommer in och sätter sin prägel på verksamheten vilket är till gagn för föreningens fortbestånd. I år har vi fått 2 nya medlemmar och totalt är vi nu 128

Nya medlemmar är: Katrinna Bergström Petersson, Molkom, Steinar Nordgjerde, Kornsjö och Lisa Olsson Tösse

Under året har även några av eldsjälarna gått bort. Per Olof Bergman som i många år varit den drivande kraften i föreningen gick bort under påsken. Inger Klevenmark lämnade oss i slutet av juli. Vi minns dem båda som varma, engagerade och generösa personer med stort intresse och kunskap om vår släkts historia.

I somras, första helgen i augusti, genomfördes ett välbesökt mellanårsmöte i Halden och Prestebakke. Vi var ca 30 medlemmar som tillsammans besökte minnesutställningen av Karl XII fälttåg och död i Halden på Fredrikstens fästning och sedan träffades i Prestebakkes hembygdsgård för extrastämma och välsmakande lunch. Vid stämman valdes Kertin Grundberg, Tösse, in i styrelsen. Vi hälsar henne välkommen och gläds åt att åter ha fått, efter Gunnar Pederson bortgång, en kompetent styrelseledamot från Åmålskretsen av släkten invald i styrelsen.

Det som närmast ligger framför oss är det ordinarie treårsmöte som kommer att ske i Ed till sommaren. Under styrelsemötet i november drog vi upp linjerna för detta och närmare information kommer ni att få under våren. Redan nu kan meddelas att vi har hyrt "Gamla

Real” i Ed att samlas i och att Carl\_Göran Strutz, om inget oförutsett sker, kommer att leda en vandring till Bastedalen i Klevmarken.

Årets Släktföreningsnytt innehåller bilder och information från mellanårsmötet. Arild Engebrettson bidrar med en berättelse om ett julbesök i Orre, Klevmarken för ca. 120 år sedan. Gunilla Kvarnström har inspirerad av Dick Harrisons Dalslandshistoria skrivit om amerikaemigrationen. Jag tackar för dessa bidrag.

*Med hopp om många besökare på 2019 års föreningsstämma hälsar jag er ett gott nytt år*

Per Erik Kvarnström

---

## **Per-Olov Bergman**

Vår mångåriga sekreterare Per-Olov Bergman har lämnat oss.

När vår förenings grundare, Per- Olovs far Emanuel Bergman avled 1948 övertog han som tjuguföring ordförandeposten, och behöll den till 1965. Som sekreterare var han verksam i 38 år, från 1972 till 2010.

Vid föreningens släktmöte 1972 upptogs frågan om ett medlemsblad och Per- Olov, som nyvald sekreterare, åtog sig att undersöka möjligheterna. I december kom det första numret av SLÄKT-FÖRENINGSNYTT ut med Per-Olov som redaktör, vilket han också var under tiden som sekreterare.

Av Per-Olov finns flera publikationer, bland annat ett tiotal om olika grenar inom släkten och register till vigsellängder för samtliga församlingar i Dalsland.

Att släktforskning och olika aktiviteter inom området var hans stora intresse vet vi alla. Per-Olovs webbsida, den första svenska med temat släktforskning, kom 1995, där han bland annat publicerade värdefulla register.

När hemdatorn blev tillgänglig förstod han att den kunde bli till stor nytta vid släktforskning, och redan 1979 var han initiativtagare till en arbetsgrupp som senare blev den ideella föreningen DIS (Datorhjälp I Släktforskning), den första i världen med denna inriktning. Han var föreningens sekreterare de första nio åren, och utsågs 1990 till föreningens förste hedersmedlem.

Per-Olov var också initiativtagare till Nordiska symposier, som under ett antal år samlade släktforskare med datorintresse från Sverige, Norge, Danmark och Finland, det första hölls i Sverige 1986.

Vi minns alla Per-Olov som en stor entusiast för släktforskning och en mycket verksam styrelseledamot i föreningen.

Per-Olov var född i Göteborg den 18 augusti 1928 och avled i Sturefors den 10 april 2018.

Rune Kvarnström

## Inger Klevenmark

Inger har lämnat oss. Hon har flyttat från världen utanför mig till världen inuti mig. I mina minnen kommer hon alltid att finnas kvar.

Det känns tomt och konstigt att hon inte är där i sin lägenhet i Ed. Minnena är många, kalas, när vi möttes och badade i Lilla Le, när vi plockade bär på Åsane...

Och den gången när vi åkte till Norge. Det var Per-Otto och morbror Johannes, de satt fram. Per-Otto körde. I baksätet satt vi, Inger och mamma samt vi barn Sten, Per, PerErik och jag. Var det trångt? Inte som jag minns. Men jag minns att när vi skulle köra över en bräcklig bro så fick morbror Johannes gå ur. För säkerhets skull.

På min femtioårsdag fick jag Karl Karlssons diktbok "Allemans rike och Ingenmans land" av Inger och Per-Otto. Bara titeln på boken är så bra tycker jag.

Dikten "Till den starkare" visar hur Inger levde, vi fick alla vara den vi är.

Du skall ej tänka ringa  
om dem som icke våga  
gå ut till morgondagens  
och andra dagars plåga

Du skall blott söka minnas  
som svar uppå en fråga,  
att alla ej är vävda  
av samma sega tåga.

Tack Inger, för det du var och för alla fina samtal.

Gunilla Kvarnström

---

## Amerikafebern

Av Gunilla Kvarnström

Sommaren 1948 anordnades festligheter på flera håll i USA där man firade den svenska emigrationens hundraårsjubileum.

Tio år senare kom Johannes Klevenmarks skrift "När Amerikafebern kom till Klefmarken". Han konstaterar precis som Dick Harrisson i "Dalslands historia" att Dalsland ofta glöms bort. Så här skriver morbror Johannes:

"Under rubriken "De som drog ut" gav Albin Widén i STF:s för samma år (1948) i anslutning till jubileet en intressant skildring av pionjärernas arbete där ute. I författarens omnämnande av de landskap, från vilka emigrantströmmen gått starkast, har Dal, icke fått någon plats. Måhända har dalborna i detta fall som vid så många andra tillfällen räknats antingen som värmlänningar eller västgötar. Procentuellt sett torde dock Dal ligga bland de

främsta för att inte säga allra främst av Sveriges landskap ifråga om rekryteringen till emigrantskarorna.”

Under åren 1866-1871 emigrerade nio familjer, 47 personer från Klevmarken. Morbror Johannes berättar om en del av dem som utvandrat och hur det gick för dem i ”det förlovade landet”.

”När Amerika-febern kom till Klefmarken” ingår i ”KLEVMARKSSKLÄKTEN Muntlig tradition”, vilken utgavs av släktföreningen 1998. Här finner man också ”Strövtåg bland ödeställda torp och hemmanslotter i Klefmarken” samt ”Profiler ur Klefmarkssläkten” del 1 och 2. Alla skrivna av Johannes Klevenmark. Det finns fortfarande exemplar kvar. Numera finns de hos Per Erik.

### **Carl P Ericson**

En av dem som emigrerade var Carl P Ericson, född 1851 och död någon gång efter den 6 april 1940, då det sista brev man fick från honom var daterat. Efter att ha arbetat femton år i Norge inom byggnadsfacket utvandrade han 1883. Han beskrev sina minnen och sin hembygd i dikter.

Morbror Johannes har återgett flera. Bland annat den här:

Rökblåa kära gamla fjäll  
Långt bortom vida djup,  
Där jag en gång från fäders tjäll  
Drog bort på ödets slup.  
I tanken dit jag ofta går  
Till blommor, sol och sång  
Och drömmer om min flydda vår  
I fjällen mången gång.

I juletider passar denna bra:

Min sista jul hos far och mor  
Den står i minnet kvar.  
Vart ödets vind än med mig for  
Det minnet dock inom mig bor  
Och lyser som en stjärna klar  
Ur många glömda dar.

Dikten har sju verser och resten finns återgivet i ”Samlade Poem av Svenskamerikanen Carl P. Ericson” utgiven av Edstraktens Fornminnes- och Hembygdsförening 1978. Dikten heter ”Jul för sista gång”.



Carl Peter Ericsons barndomshem Hultet i Klevmarken, dit familjen flyttade när han var ett år. Teckningen är gjord av honom själv och hämtad från framsidan på "Samlade poem"

### **Per Andersson**

En annan emigrant var min morfar Per Andersson (1876-1963). Han skrev 1959 ner sina minnen. Han hade också arbetat i Norge innan han for till Amerika. Bland annat i byggbranschen. 1905 reste han till Amerika. Här är en del av hans berättelse:

”På våren 1905 packade jag mina pinnaler i två handväskor för att begiva mig på blåmyren till det stora landet i väster. Jag var då 28 år. Jag åkte med en båt som hette ”Monte Berlo” till England, den 28 april. Kom till Hull dagen därpå. Så tvärs över England med tåg till Liverpool. Därifrån med en stor båt med namnet ”Kensington”. Anlände till Qvibeck efter 10 dagars sjöresa. Fick ligga där i 2 dagar i karantän innan vi kom iland.

Nu börjar äventyret. När vi skulle byta ut våra sjöbiljetter mot tågbiljetter, kom jag till fel biljettlucka. Jag lämnade mitt landstigningskort och biljettförsäljaren rev itu det. Men när han fick se de andra papperen sade han att det var nästa lucka. Jag gick dit, men den biljettförsäljaren var så arg och skulle absolut ha landstigningskortet. Till all lycka såg jag igenom luckan att det var en ingång till expeditionen på andra sidan. Jag gick dit, men de tog mig i armen och ville hindra mig att gå vidare. Men jag ryckte till och gick fram till bordet vid luckan, där försäljaren stod med ryggen vänd mot mig. Jag föll på knä och började leta bland en stor hög av avrivna kort. Och jag hitta de båda ändarna av mitt kort. Det var på tiden, för tåget skulle snart gå.

Sedan gick färden genom Kanadas uppbrända skogar till Winnipeg. Jag minns ej hur många dagar. Men vi fick ligga på en ödslig plats och vänta i 18 timmar, för ett annat tåg hade spårat ur. Vi kom till Winnipeg på kvällen.

Nästa dag skulle vi fortsätta till Estevan dit vi hade biljetter. Sedan fick vi köpa biljetter själva. Det gick bra, men vi kom till Estevan på kvällen och tåget skulle snart vara inne. När vi köpt biljetterna och skulle gå på tåget, kom konduktören och sade att vi fick vänta till nästa tåg.

Då var klockan 10 på kvällen och mörkt och vi skulle ha nattlogi. Jag gick fram och åter på perrongen och såg efter om det kom någon skandinav. Till slut kom det en norrman, som följde oss till ett hotell. Nästa dag åkte vi till Portal, bestämningsorten. Där mötte min kusin

Lorenz Jensen.

Ja, sedan var det att skaffa jobb. Så jag och min kusin Anders gick järnvägen in i Kanada och träffa på ett arbetslag som var bara svenskar. Och basen sade att jag kunde få arbete men inte båda. Då bad jag om inte min kusin kunde få stanna och det skulle han få. Så kom det ett tåg och det stannade och ut kom banmästarn. Han var svensk och han sade att jag kunde få arbete i ett annat lag längre upp i Kanada.”

Morfar arbetade i Kanada i en månad, sedan reste han till North Dakota och där bodde han den mesta tiden under sina 14 år i USA. Morfar återvände till Sverige 1919. 1906-1911 hade han egen farm, men sedan arbetade mest för andra. 1911 fick han sitt amerikanska medborgarbrev. Under sina år i Amerika hälsade han på hemma en gång.

Morfars medborgarbrev skulle visa sig ha konsekvenser för mormor.

Den 17 december i år så uppmärksammades att det var 100 år sedan riksdagen antog ett förslag om allmän och lika rösträtt för alla svenska medborgare. Det var en grundlagsändring så det beslutades en gång till 1919. Av den anledningen så blev det första valet där kvinnor fick rösta år 1921.

Mormor (Alfrida Johansson) och morfar gifte sig på midsommarafton 1921. Morfar hade ännu inte blivit svensk medborgare och i och med giftermålet så blev också mormor amerikansk medborgare och fick då inte rösta. Snopet.



På Sörsäter bodde Per Andersson de första nio åren av sitt liv. Därifrån flyttade familjen till Nedkasene.  
Teckning av artikelförfattaren

### **Från programmet Släktband i P1 den 30 november i 2018:**

Nya sökmöjligheter i svensk-amerikanska kyrkböcker och tidningar

”De svenskar som kom till Nordamerika gick ofta med i svenska församlingar där man fortsatte att föra kyrkböcker precis som de gjort hemma i Sverige. Inte för att de måste utan mer för att de bar med sig den traditionen.

De svensk-amerikanska kyrkböckerna har precis digitaliserats och finns nu tillgängliga för emigrantforskare. Det är något som Ted Rosvall, rutinerad släktforskare och författare, välkomnar.

- Det här är något revolutionerande för oss som håller på med emigrantforskning. Och nu har de äntligen blivit digitaliserade och är dessutom indexerade, vilket betyder att det finns ett personregister som man kan söka i.

Ted Rosvall berättar att en svårighet i forskningen kan vara emigranternas namnbyten. Kvinnor kanske gifte sig och bytte efternamn och män kanske bytte till ett lite mer engelskklingande namn.

- Ett exempel jag hittat är en båtsman från Blekinge som hette Åke Bengtsson som tog namnet John Brown.

Precis som i svenska kyrkböcker hittar man hela familjegrupper. Där syns bland annat när de är födda, döpta, gifta och var de bodde. Men i USA var det frivilligt att gå med i församlingen. Det kostade pengar och inte alla hade råd eller lust att vara med. Då skrev man oftast in "dropped" eller "utesluten ur församlingen" i anmärkningskolumnen i kyrkboken. Det kan också finnas små berättelser om kyrkans historia i kyrkboken och där kan man hitta fakta om de som grundade kyrkan eller om kyrkvärdarna till exempel.

- Men egentligen är det nog inte kyrkböckerna som man hittar så mycket kött på benen om enskilda människor. De hittar man snarare i de digitaliserade tidningarna. Och det är också en revolution, berättar Ted Rosvall.

De digitaliserade tidningarna finns på nätet och finns delvis gratis. En sådan söksida är Chronicling America där man går in och söker på namn och ort och begränsa i tid.

Tidningssidorna är OCR tolkade vilket betyder att varje ord blir sökbar. (Se sökbar länk längre ned på sidan.)

- I tidningarna får man verkligen "kött på benen". Det kan handla om små enkla händelser, trafikolyckor, bråk och rykten och mycket annat. Tidningarna och kyrkböckerna kompletterar varandra.

.....

Ted Rosvall berättar hur han gjorde en sökning på sitt familjenamn Sandgren i Philadelphia där hans morfars far och hans bror Ture bodde under en tid. Sökningen gav genast resultat.

- Min morfarsfar och hans storebror bodde på 1850-talet i Philadelphia. Jag visste inte så mycket mer än att de kom tillbaka kring 1860 och gifte sig så småningom och fick familjer och därifrån härstammar jag.

- Men så upptäckte jag för länge sedan att det fanns en Mrs Ulrica Sandgren i Philadelphia. Och mig veterligt så var varken min morfarsfar eller hans bror gifta, det blev de först när de kom hem igen.

Ulrica hade en dotter som hette Fransisca Sandgren.

- Jag tyckte det var jättekonstigt och jag funderade om någon av bröderna varit gifta en gång tidigare och har barn och tidigare familj.

Ted Rosvall hittade inga vigselbevis eller andra dokument och började därför fundera om det var dottern som kanske hade gift sig.

- Så jag gick in i tidningsarkiven och sökte på "Sandgren", "Philadelphia" och tidsperioden "1870-1880".

- BANG! så kom det en träff. Helt oförmodat! Ett bröllop 1872 mellan Mayor Wells och Miss Fransisca Thurena Sandgren.

- Det var det beviset jag behövde för min morfars storebror hette Thure Sandgren. Och naturligtvis har hans illegitima dotter i Philadelphia fått namn efter pappa Thure.

- Så tack vare en ynka tidningsnotis så fick jag det bevis jag behövde, avslutar Ted Rosvall. ”

Länkar:

Kyrkböckerna:

<https://search.ancestry.se/search/db.aspx?dbid=61586> (inte gratis)

Tidningarna:

<https://newspapers3.mnhs.org/jsp/browse.jsp> (gratis)

Jag sökte på **Carl P Ericson** på tidningslänken för att se om det fanns någon dödsnotis. Det gjorde det inte, men i tidningen Vestkusten, den 15 maj 1941, hade man skrivit om honom, med anledning av hans 90-årsdag.

---

## Et ca. 120 år gammelt juleminne

Av Arild Engebretsen

Mine oldeforeldre Emilie og Ole Engebretsen Öhrsetre var som nygifte bosatt på Halleröd. De var begge to av Klevmarkslekten (Per og Kari) de flytte i 1901 til Öhrsetre.

Emilie var födt på Jakobsrudkasene i Töftedal 29/12 1880, datter av Erik Engelbrektsson. Ole var fra Orre i Klevmarken, födt 17/4 1870 som yngste sønn av Engelbrekt Bryngelsson og Maria (Maija) Halvardsdotter fra Dalarna.

Maja ble sittande som enke på Orre, barna var flyttet, noen til Amerika andre til Norge.

Juleminnet jeg her skal fortelle om er fra tiden Ole og Emilie bodde på Halleröd.

Etter at de var ferdige med dyrestellet på julekvelden bend de fast sin lille sønn Karl på hesteryggen og ga seg iveg over skogane till Orre der de viste at mor Maja satt alene.

Det var langt å gå, så det ble sent før de nådde fram. Det var mørkt og stille på Orre da de kom fram dit, så de blev redde for at noe skulle hendt gamlemor. Men omsuder viste det seg at hun bare hade gått tidlig till sengs denne ensomme julekvelden. Gleden ble imidlertid stor da hun kom seg opp å fikk se at det var familiebesök.

Det ble en hyggelig julejveld alikeveld til langt ut i de små timer. Men det var blitt I Juledag og de besökende måtte gi seg på hjemveien. For på Halleröd ventet dyra på stellet sitt, selv om de var julehelg.

Det ble nok ikke noen søvn den natta, de måtte nok gå rett i fjösel da de kom tilbake. Men det forteller historien intet om

Julen 2018, hilsen Arild Engebretsen.





Maria Halvadsdotter (Maja på Örrer) föddt 15/6 1883 på Dalarna i Klevmarken. Gift 4/4 1858 med Engelbrekt Bryngelsson. Död på Aanneröd 1923, begravd på Idd. Här med barnebanet Karl föddt 26/8 1896. Död 1980. Bildet är tatt ca. 1901, da var Maria 69 år og Karl 5 år.

---

## **Mellanårsmöte: Karl XIIutställning och extrastämman.**

Text Per Erik Kvarnström foto Anders Klevmareken Lars och Anette Tång



Den 5 juli samlade vi vid Dals-Eds kyrka och åkte till Fredrikstens fästning i Halden där ytterligare medlemmar anslöt. Vi fikade i den både vackra och spännande miljö som fästningen utgör.



Därefter fick vi en ingående guidning i den nyuppförda utställningen av en ung och kunnig guide. Han levandegjorde på ett engagerat sätt bakgrunden och det dramatiska skeendet som avslutades med Karl den XII:s död





Sedan gick färden till Prestebakke där vi återsamlades vid hembygdsgården. Här slöt ytterligare medlemmar upp så att vi under extrastämman med efterföljande lunch uppgick till 32 deltagare.



Extrastämmans dagordning hade endast en motion: Kerstin Grundbergs inval i styrelsen. Den besvarades raskt med bifall. Vidare talade Rune Kvarnström och Anita Wireby med anledning av P O Bergmans bortgång. Rune redogjorde för P Os engagerade arbete inom vår förening och släktforskningen i en vidare bemärkelse. Anita berättade om personliga minnen av P O.



Efter lunchen talade Arild Engebretson om Prestebakke hembygdsgård. Arild berättade om de olika byggnadernas historia och om en del av inredningen. Vid frågestunden som följde fick vi även en del fakta kring dramatiska händelser i och med anknytning till Prestebakke.

Sammanfattningsvis vågar jag nog skriva att träffen var givande och lyckad. Inte minst vet jag att det välsmakande och rikliga bord som Solveig Lundin dukat upp till lunchen var uppskattat.



När jag efteråt frågade henne om hon var intresserad av att stå för maten vid årsmötet nu till sommaren svarade hon att hon var det. Detta skrivet som ytterligare en anledning att komma på treårsträffen.

---

## Styrelse och revisorer i Eskekärr Tomasbol på Dal släktförening 2016-2019

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ordförande                          | Per-Erik Kvarnström, Edsgatevägen 127 655 92 Karlstad ,<br>mobil 070-9742916, Epost: <a href="mailto:pererikkvarnstrom@gmail.com">pererikkvarnstrom@gmail.com</a>   |
| Kassör                              | Lars Bäckström, Södra Ågatan 9 66231 Åmål, 0532-20469;<br>mobil 070-5736695, Epost: <a href="mailto:Lars@foretagstjanst.nu">Lars@foretagstjanst.nu</a>  |
| Sekreterare                         | Kristina StrutzKulgränden 3A 115 226 49 Lund, 046 145731<br>mobil 0739284165, Epost: <a href="mailto:kristina.struts@telia.com">kristina.struts@telia.com</a>   |
| Ledamöter                           | Lars Tång, Kryddpeppargatan 81 424 53 Angered, 031-3305555<br>mobil 0313228206 Epost: <a href="mailto:lars.tang@volvo.com">lars.tang@volvo.com</a><br>Arild Engebretson, Örsveien 698 N-1766 Halden,+4769196852<br>+4791553872<br>Kerstin Grundberg Tydje, Västanå 401 662 98 Tösse, mobil 073-0937070<br>Epost: <a href="mailto:kers.grundberg@gmail.com">kers.grundberg@gmail.com</a> |
| Revisorer                           | Lars-Gunnar Bäcklin och Gunilla Kvarnström  |
| Valberedningens samman-<br>kallande | Anders Klevmarken, Vänsberg 120 Tösse, 0532- 20333<br>mobil 0706061190 Epost: <a href="mailto:ander.klevmarken@telia.com">ander.klevmarken@telia.com</a>  |

---

## Publikationer

Emanuel Bergman: Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal. Ättartavlor  
 Per-Olov Bergman: Lisa Hansdottersgrenen. Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal  
 Per-Olov Bergman: Maria-Greta Eriksdottersgrenen. Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal  
 Per-Olov Bergman: Halvard-Svenssongrenen. Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal  
 Per-Olov Bergman: Engelbrekt Olssonsgrenen. Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal.  
 Per-Olov Bergman: Johannes Olssonsgrenen. Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal  
 Per-Olov Bergman: Kajsa Olsdottersgrenen. Eskekärr-Tomasbolssläkten på Dal.

Per-Olov Bergman: Bergman från Västgöta Dal

Per-Olov Bergman: Beckeman från Dalsland

Per-Olov Bergman: Hesselbom från Dalsland

Per-Olov Bergman: Klevmarkssläktens äldre led.

Johannes Klevenmark: Klevmarkssläkten. Muntlig tradition

Gunnel Kvarnström: Klevmarken. Boställen och ägarförhållanden under nära 300 år

Gunnel Kvarnström: IOGT-Logen 3323 Klippan i Klevmarken

Linda Hubalek: Smör i källan. En historisk dagbok 1868-1888 från svensk-amerika.

### Register

Per-Olov Bergman: Register till vigsellängder för samtliga församlingar i Dalsland. Dessa register finns i två utgåvor i tryckt form, den första går fram till vigslarna år 1860 och den andra är en uppdatering som går till vigslarna år 1930. Den förra utgåvan omfattar drygt 40 band och den senare 15 band.

### Beställning av skrifter

Den som önskar beställa en skrift kan vända sig till Per Erik Kvarnström, Edsgatevägen 127, 655 92 Karlstad, email pererikkvarnstrom@gmail.com.

Med undantag för överupplaga i lager gäller principen ”print on demand”. Priserna på skrifterna är 150 kronor och uppåt beroende på storlek och utförande.

## **Medlemsavgifter**

Enskild medlems treårsavgift 200 kr

Familjs treårsavgift 300 kr

Ständigt medlemskap 1000 kr

Med familj avses personer som bor tillsammans i samma hushåll. **Styrelsen påminner er alla som ej betalat in avgiften att göra detta snarast.**

Betalning kan ske till föreningens plusgiro 799177-1, eller till vårt bankkonto med Swedbank i Åmål 7551-13-96885 (Vid betalning från utlandet är kontot SE768 0000 0000 7551 1396 885). Då många medlemmar numera betalar räkningar via internet skickar vi i år inte med någon inbetalningsavi. Den som behöver en sådan kan få den från närmaste Nordeakontor. **OBS! Tänk på att noga ange vem betalningen gäller, så att vi kan identifiera betalningarna!** De som väljer att betala familjeavgift bör ange alla familjemedlemmar, som avgiften avser. (Räcker inte utrymmet till på betalningen skriv familjenamnet och komplettera med ett e-postmeddelande eller postmeddelande till vår kassör Lars Bäckström, Södra Ågatan 9, 66231 Åmål, med epostadress [lars.backstrom@foretagstjanst.nu](mailto:lars.backstrom@foretagstjanst.nu))

---